

Liederen online Advents-Kerstzangdienst 12 december 20.00 uur Dorpskerk Piershil

Welkom, groet

Aanvangstekst

Enkele verzen uit Jesaja 7

Gezang 125

1. O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer !
Weest blij, weest blij, o Israël !
Hij is nabij, Immanuël !

2. O kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël !
Hij is nabij, Immanuël !

3. O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël !
Hij is nabij, Immanuël !

5. O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël !
Hij is nabij, Immanuël !

Gebed

Enkele verzen uit Jesaja 9

Lied 482

Er is uit 's werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan
bedreigt het donker alle volken,
wij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

Wég loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,

de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk!
Verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed;
geen wapentuig meer door de straten --
de velden vol van overvloed.

Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten-
die zoon zal onze vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal Hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

In het Licht (Sela)

In de donkere nacht
Verschijnt een licht
En de duisternis
Krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegd:
Het woord van God
Dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.
In het licht van Gods Zoon,
Zien wij zijn goedheid,
Zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
Brengt Hij in kleinheid
Zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,
Maar in zijn zoon
Wordt Hij een persoon,
Maakt Hij bekend wie Hij is.
In het licht van Gods Zoon,
Zien wij zijn goedheid,
Zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
Brengt Hij in kleinheid
Zijn grootheid dichtbij.
In het licht van Gods Zoon,
Zien wij zijn goedheid,
Zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,...

Gedicht

Enkele verzen uit Jesaja 11

Lied 473

Er is een roos ontloken
Uit barre wintergrond,
Zoals er was gesproken
Door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
Is weer opnieuw gaan bloeien
In 't midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
Dat uitverkoren zaad,
Is door een maagd ontvangen
Uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
Toen Gabriel haar groette
In 't midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen
Heeft, naar Jesaja sprak,
De winterkou verdragen
Als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
In 't midden van de dood.

Lied 441: 1,2,4,6 en 7

1

Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren. U waardig welkom heet.

2

Heel Sion strooit haar palmen als vaandels voor uw voet.
En ik stem in met psalmen waarmee ik U begroet.
Zo zal ik U ontvangen: mijn lofzang is de twijg,
mijn zangen zijn het vaandel dat zich in eerbied neigt.

4

Van boeien die mij bonden ben ik door U bevrijd.
U redt mij ongeschonden uit alle haat en nijd.
U houdt mij hoog in ere. Daarbij valt in het niet
wat alle goud ter wereld aan aardse rijkdom biedt.

6

Schrijf, mensen, in uw harten dit, als verdriet u kwelt,
uw tranen u verwarren om moeiten ongeteld.
Houd moed, tot Hij zal komen, Hij is met u begaan.

De trooster uit uw dromen, zie Hem nu voor u staan!

7

Waarom u zorgen maken met vragen, dag en nacht,
hoe u Hem zult ontvangen met uw gebrek aan kracht?

Hij komt, Hij komt met liefde, wil zo graag bij u zijn!

Want Hij weet van uw grieven, en Hij stilt al uw pijn.

Kort meditatief moment

Wij trekken in een lange stoet (Sela)

Wij trekken in een lange stoet

op weg naar Bethlehem,

wij gaan uw koning tegemoet,

o stad Jeruzalem!

Gezegend die zijn komst begroet

en knielen wil voor hem!

Wij loven U, koning en Heer, koning

en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Al bent U nu nog maar een kind,

zo hulpeloos en klein,

wij weten dat het rijk begint

waarvan U Heer zult zijn,

een rijk waarin de vrede wint

van oorlog en van pijn.

Wij loven U, koning en Heer, koning

en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Al gaat de vijand in het rond,

de koning van het kwaad.

Al dreigt hij met een grote mond

dat hij u steeds verslaat,

straks ligt hij dodelijk verwond

wanneer zijn rijk vergaat.

Wij loven U, koning en Heer, koning

en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Bethlehem,

daar ligt Hij in een stal,

die koning in Jeruzalem

voor eeuwig wezen zal!

Laat klinken dan met luider stem

en blij bazuingeschal:

wij loven U, koning en Heer, koning

en Heer, wij loven U, koning en Heer!

In de stad van Koning David (Lied 37 Uit aller mond)

1. In de stad van Koning David
zoals lang reeds was voorzegd,
werd een baby door zijn moeder
in een kribbe neergelegd.
Jezus Christus was dat kind,
door Maria teer bemind.
2. Hij kwam uit de hoge hemel,
Hij de koning van 't heelal.
Heel eenvoudig was zijn woning
en zijn wieg stond in een stal.
Armen riep Hij in zijn kring,
toen Hij door de wereld ging.
3. En in al zijn kinderjaren
is Hij opgegroeid als wij.
Hij was klein en zwak en hulploos,
soms verdrietig, dan weer blij.
Daarom leeft Hij met ons mee,
weet Hij van ons wel en wee.
4. Eenmaal zien ook onze ogen
Hem, die ons zijn liefde toont,
want dat Kind is onze Heiland
die nu in de hemel woont.
Hij brengt al Gods kindren thuis
bij Hem in het vaderhuis.
5. Nee, niet in die stal op aarde
met de dieren aan de kant
zien wij Hem, maar in de hemel,
zittend aan Gods rechterhand.
In het wit, op 't hoofd een kroon,
staan Gods kindren rond de troon.

Gebed

Lied 447

1. Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.
2. Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,

zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.

3. En een smidse van 't huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zigt
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindlijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

Gij zijt het licht, temidden van het duister (melodie: Ik bouw op U)

Gij zijt het licht, temidden van het duister.
Er straalt een ster, vol helderheid en glans.
Ziedaar het Kind, gekomen voor ons allen,
Gods eigen Zoon, Die ons zo teer bemint.
Geen pracht, geen praal, Zijn komst was zonder luister,
toch reeds een Vorst, Die voor ons overwint.

Hij is Uw Heer en wil voor alle mensen
een Redder zijn, nooit bent U meer alleen.
Hij is uw kracht, gezonden door de Vader.
Gods eigen Zoon, waarop de schepping wacht.
Eens komt Hij weer, Verlosser dezer wereld,
dat is Uw Heer, Die alles heeft volbracht.

Zegenbede